

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

#### **Αποδεικνύεται πως η ανοχή στην μικρότητα δίνει χώρο για θράσος και λαϊκισμό**

Με αφορμή ανακοίνωση της παράταξης «Ισχυρός Αριστοτέλης» για το έργο αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Γομάτι και τα όσα συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή η ανοχή στον λαϊκισμό και στην υποκρισία έχουν όρια, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη για τα εξής:

Ασφαλώς, ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος και η Δημοτική Αρχή, δεν έχουν κανέναν λόγο να απολογηθούν, επειδή είχαν τον πολιτικό πολιτισμό και την ανωτερότητα να σταθούν στις καλές στιγμές της αντιπολίτευσης και όχι στα κρούσματα μικρότητας και ανευθυνότητας που εκδηλώθηκαν, όχι μόνο στην τελευταία συνεδρίαση, μα σε όλη τη διάρκεια της πολύπλευρης κρίσης που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με κορυφαίο κρούσμα τη χθεσινή ανακοίνωση της παράταξης του κ. Τσακνή, που συνιστά τραγική ομολογία απέχθειας απέναντι στην ανάγκη ομοθυμίας και συναίνεσης που επιζητεί η συντριπτική πλειονότητα των Δημοτών του Αριστοτέλη, τουλάχιστον σε αυτόνομα ζητήματα, που ενώνουν τους πάντες, εκτός από τους απόντες.

Αποδεικνύεται πως η ανοχή στην μικρότητα, δίνει χώρο στο θράσος και στον λαϊκισμό.

Διότι φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη η μικρότητα με την οποία ξεχνά η αντιπολίτευση τα στοιχεία που παρέθεσε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία καταδεικνύουν το μέγεθος της προσπάθειας που καταβλήθηκε: α) από το στάδιο της προετοιμασίας απέναντι στα προβλήματα που υπήρχε φόβος να προκαλέσουν τα καιρικά φαινόμενα πριν ακόμα αυτά εκδηλωθούν, β) κατά τη διάρκεια των ωρών της κρίσης που δόθηκε μάχη για να σωθούν ζωές και περιουσίες, γ) το διάστημα που ακολούθησε με τις προσπάθειες που ξεκίνησαν και συνεχίζονται, προκειμένου να επουλωθούν πολλαπλές πληγές, σε πολλά σημεία, στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Έκπληξη αποτελεί όμως, η ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται η λέξη «ενοχή», από εκείνους που εκτός από παντελή απουσία, όλο αυτό το διάστημα, δεν έχουν να επιδείξουν τίποτα πλην ενοχής, για το γεγονός ότι άφησαν έναν Δήμο σε οικτρή οικονομική κατάσταση, με ταμεία εντελώς άδεια! Με χρέη που ήδη προσεγγίζουν τα 9.000.000 ευρώ και διαρκώς συσσωρεύονται, καθώς εμφανίζονται κάθε τόσο νέοι πιστωτές και προμηθευτές με οικονομικές απαιτήσεις για παροχές και υπηρεσίες που ζήτησε, αλλά ποτέ δεν εξόφλησε η προηγούμενη διοίκηση δια του αντιδημάρχου της! Με δικαστικές αποφάσεις για βεβαιωθείσες οφειλές του Δήμου που καθίστανται άμεσα απαιτητές, κ.α.

Έκπληξη αποτελεί το θράσος, με το οποίο ασκούν κριτική εκείνοι που άφησαν ανεξόφλητα χρέη τριών και τεσσάρων ετών για υπηρεσίες και μίσθωση μηχανημάτων σε πολίτες, των οποίων τα μηχανήματά και η προσωπική τους εργασία χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες δράσεων πολιτικής προστασίας σε χιονοπτώσεις ή άλλα φαινόμενα των προηγούμενων ετών.

Έκπληξη αποτελεί το θράσος των ιδίων, να επιτίθενται στον Δήμαρχο και στη Νέα Δημοτική αρχή χάρη στην αξιοπιστία των οποίων και στην εμπιστοσύνη που εμπνέουν, κατέστη εφικτό να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υψώνει η αναξιπιστία της προηγούμενης δικής τους θητείας. Όστε να δρομολογηθούν όλες οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος, όπως η εκτεταμένη πολυεπίπεδη εκστρατεία τουριστικής προβολής του Δήμου, η εκστρατεία αποκατάστασης των διάσπαρτων ανεξέλεγκτων χωματερών, η τιπάνια προσπάθεια αντιμετώπισης των πληγών που προκάλεσαν οι θεομηνίες και η παρατεταμένη κακοκαιρία του προηγούμενου διαστήματος, με πλήρη και άμεση κινητοποίηση Κυβέρνησης, Περιφέρειας και φυσικά των υπηρεσιών του Δήμου.

Το γεγονός ότι χάριν πολιτικού πολιτισμού και χάριν της ενότητας που ζητούν οι πολίτες, η Δημοτική Αρχή του Στέλιου Βαλιάνου επέλεξε τόσο καιρό να μην «ξεγυμνώνει» την ανικανότητα του παρελθόντος, αλλά να επιδιώξει τη σύνθεση για το μέλλον, η αντιπολίτευση αντί να το αξιοποιήσει εποικοδομητικά, το εκμεταλλεύτηκε για να θρέψει τον λαϊκισμό της.

Η ανοχή στο θράσος λοιπόν, τελειώνει εδώ!

Προφανώς και δεν είναι σοβαρή και άξια λόγου, η δήθεν κριτική της αντιπολίτευσης, ότι... "ο δήμαρχος βγήκε στα κανάλια για την Ολυμπιάδα, αλλά όχι για το Γομάτι", ή πως δεν πήρε το κυβερνητικό κλιμάκιο με το ελικόπτερο από την Ολυμπιάδα - όπου έγινε συνεδρίαση για το σύνολο του Δήμου - για να το πάει στο Γομάτι.

Προφανώς και δεν είναι άξιος λόγου ο ισχυρισμός πως υπήρξε σοβαρή πρόταση για διαφορετική χάραξη και κατασκευή παράκαμψης, όταν αυτή συνοδευόταν από εκ προοιμίου παράβλεψη γραφειοκρατικών θεμάτων, στα οποία -για παράδειγμα- περιλαμβάνεται η άδεια του δασαρχείου να ξηλωθεί δάσος, ή ανάγκη να απαλλοτριωθούν ιδιοκτησίες. Αυτά από οικολογικά ευαίσθητους...

Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους:

- Η υφιστάμενη παράκαμψη βελτιώνεται με εργασίες που πραγματοποιούνται καθημερινά.

- Το έγγραφο της Αστυνομίας που απαγορεύει κάθε κυκλοφορία στο επίμαχο κατεστραμμένο σημείο του οδικού δικτύου στο Γομάτι, επισυνάπτεται, για να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, πως δεν υπήρχε δυνατότητα τμηματικής διακοπής της κυκλοφορίας χωρίς κίνδυνο για τους διερχόμενους.
- Έγγραφο επικοινωνίας με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στην προσπάθεια αναζήτησης κάθε πιθανής λύσης και συνδρομής για την διαμόρφωση παρακαμπτήριας οδού, επισυνάπτεται προς γνώση όλων των πολιτών.
- Τα αποσπάσματα εγγράφων τόσο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου όσο και της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταδεικνύουν τα προβλήματα που συνοδεύουν κάθε πρόταση εναλλακτικής παράκαμψης, επισυνάπτεται προς γνώση όλων των πολιτών.

Ό μόνος που οφείλει να απολογείται όποτε εμφανίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για το οικονομικό και οργανωτικό χάος που άφησε πίσω του, είναι ο κ. Τσακνής, που στην 1<sup>η</sup> συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σεπτέμβριο, δήλωσε πρόθυμος να λογοδοτεί για τα πεπραγμένα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ας ετοιμαστεί να το πράξει λοιπόν και να απολογηθεί γιατί άφησε καταχρεωμένο τον Δήμο Αριστοτέλη! Και πάρει μαθήματα από μια Δημοτική Αρχή που επιτυγχάνει αποτελέσματα και προωθεί δράσεις, ακόμα και με άδεια ταμεία, χωρίς να αναζητά άλλοθι στην ανικανότητα των προηγούμενων, κάτι το οποίο δεν θα πράξει ούτε στο μέλλον!

Όσο για το κατά πόσον τον ενοχλεί η λέξη «ομοφωνία», ή η λέξη «ομοθυμία», δεν θα αναζητήσουμε ούτε ερμηνείες, ούτε εξηγήσεις. Η «Ομοφωνία» δεν είναι ένα σύνθημα που προέκυψε για να υπηρετήσει την πολιτική. Είναι μια φιλοσοφία που υπέδειξαν ως δική τους ανάγκη οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη, για να την υπηρετήσει η πολιτική.

Αυτή τη φιλοσοφία επέλεξε να υπηρετήσει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει η παρούσα Δημοτική Αρχή με το βλέμμα στο μέλλον προσπαθώντας να θεραπεύσει το παρελθόν.-

**Από το Γραφείο Τύπου**